

GILBERT DELAHAYE  
MARCEL MARLIER

# Ayşegül

## Küçük Aşçılar



**YKY**  
YAPI KREDİ YAYINLARI



“Merhaba çocuklar! Ben şefiniz Karabiber. Herkes önlüğüyle kepini aldı mı?”

İlk ders: Eller yıkanacak, tırnaklar fırçalanacak.  
Temizlik çok önemli.

Ayşegül şaşkın şaşkın: “Aaa! Sen de mi buradasın Hakan? Ne işin var?”

“Merhaba Ayşegül! Ben de senin gibi kursa geldim. Aşçılık Okulu’nda bir hafta süresince ders görme fırsatını kaçıramazdım! Zaten hep aşçı olmayı hayal etmişim!”





“Bu tarafa gelin küçük aşçılar! Şimdi alışverişimizi ve ilk alıştırmamızı yapacağız. Gördüğünüz gibi, bu kocaman masanın üstü sebze ve meyvelerle dolu. Oyunumuzun amacı, hepsinin adını elinizdeki defterlere yazmak. Kereviz, biber, hindiba... Kopya çekmek yok ama! Herkes kendi bildiğini yazacak.”

Ayşegül, Hakan'a yaklaştı.

“Beş numara ne? Maydanoz mu, frenkmaydanozu mu? Hep karıştırıyorum!”

“Hiç bilmiyorum” dedi Hakan. “Ben de sana güveniyordum. Buradan pek göremiyorum zaten, gözlüklerimin değişmesi lazım.”



5

7



Şef Karabiber “Güzel yemek yapmanın ilk şartı, kullanılacak malzemenin iyi olmasıdır!

Her zaman taze, mevsim ürünlerini kullanmayı tercih edin!” dedi.

“Gevşek, kokusuz, tatsız, ruhsuz olanları atın gitsin. Bize köy sebze ve meyveleri gerek; konuşkan, lezzetli, hayat dolu.

Şu elmaya bakın mesela. Kusursuz olmayabilir ama konuşuyor! ‘Bende güneş, temiz hava kokusu var. Kabuğum serttir, dişlerin arasında kütürderim!’ diyor!

Mimmm! İnsan böyle meyveleri gözü kapalı yer!”







Gözü kapalı mı?

“Körebe oyunu. Biliyorsunuz, değil mi? Sakın hile yapmayın. Elinizdeki ya da ağızınızdakinin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız.”

Güneş “Ben o oyunu biliyorum!” dedi. “Küçük kardeşime solucan yedirmiştım, hiç beğenmemişti!”

Solucan mı? Ayşegül’ün midesi kalktı.

İçinden “Bu çocuğun kardeşinin yerinde olmak istemezdim” diye geçirdi.