

GILBERT DELAHAYE
MARCEL MARLIER

Ayşegül

Masallar Diyarında



YAPI KREDİ YAYINLARI



Fındık yatakta neşeyle zıplayarak “Haydi dolaşmaya çıkalım!” dedi. Uykusu gelmiş olan Ayşegül “Bu saatte mi? Ama gece oldu! Hem yağmur da yağıyor...” diye cevap verdi. “Bu havada dışarı çıkmak istediğini söyleme sakın!”

“Dışarıdan söz eden kim? Ben içeride dolaşalım diyorum... İçinde bir sürü masal olan renkli kitabının sayfalarında.”



Bin varmış bin yokmuş, ülkenin
bininde altın ve kana kehribar
renkleriyle süslü cesur mu cesur
bin sarıasma kuşu yaşamış.
Annesi onu "Sarıcık" diye sevenmiş.

Çok neşeli bir kuşmuş. Yumurtadan çıktığı
günden beri şarkılarıyla bütün ormanı
güldürür, dans ettirirmiş.

Ama şansına, ormanın yakınlarında
bin cadı yaşamış. Bu kötü kalpli
kadın yalnızca kurbağaların uğunsuz
konsertenini seven, yavru kuşların
şakımalarından çok rahatsız olunmuş!

Bin gün, bizim küçük kuşumuzun şen
şakımasından deliye dönerek Sarıcık'a büyü
yapmış. Şöyle demiş:

"Kuş cıvılamayı kesecek, oğlan çocuğuna dönüşecek.
Kuş ancak ateşin yedi tüyü birleşince eski haline dönecek."

